

IN MEMORIAM

HENK VAN DER VLIST

Het is op een woensdagavond in maart dat we bijeenkomen als redactie van "Darpsproat" om de agenda voor het komende nummer door te spreken. Zoals altijd is Henk precies op tijd. Als hij zit is het eerste wat hij zegt: "Ik heb een oproep om naar het ziekenhuis te gaan voor de operatie aan mijn slokdarm. Het is typisch, maar ik heb helemaal geen pijn maar ik denk wel dat het beter is er wat aan te laten doen". We hadden niet het vermoeden dat we Henk voor de laatste keer spraken.

"De Koepel"

Ik weet nog goed wanneer ik hem voor de eerste keer ontmoette. We kwamen bijeen voor een bespreking met de gemeente Barneveld voor de bouw van een nieuw dorps huis. Het laatste stukje liep ik samen op met Henk en ik kan me nog steeds goed herinneren wat hij toen zei: "Iedereen zegt altijd: 'in Garderen kan toch niks', maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Als je er maar achter aan zit dan kan ook hier genoeg". En Henk bewees dat hij achter zijn woorden stond. Hij werd lid van de voorbereidingscommissie en hij bewees wat hij waard was. Samen liepen we de 'welgestelden' in ons dorp af en haalden veel geld op. Henk wist als geen ander de mensen te overtuigen van het nut van een Dorps huis. Toen alles was gerealiseerd werd Henk bestuurslid. Hij was geen mens die debatteerde, daar hield hij niet van. Maar hij had een duidelijk eigen mening. Als hij het met iets niet eens was, dan glimlachte hij en hij zweeg. Was de tijd rijp dan kwam hij met zijn mening. Elk jaar hield hij als penningmeester van "De Koepel" zijn 'kroegentocht' en vroeg bij alle restauranthouders wat ze voor de koffie en het bier vroegen. Henk wist dan ook precies wat alle drankjes moesten kosten in het Dorps huis en hij zorgde ervoor dat we niet de plaatselijke caféhouders beconcurrerden. Samen met



anderen heeft Henk ervoor gezorgd dat "De Koepel" in die tijd goed draaide.

"Meester" Van der Vlist

Met ingang van 1 maart 1958 werd "Meester" Van der Vlist benoemd tot onderwijzer aan de Prins Bernhardschool. De belangstelling voor dit beroep had hij niet van een vreemde, want zijn vader was onderwijzer in Voorthuizen. Zijn hele werkzame leven zou Henk aan de dorps school van Garderen verbonden blijven. Ontelbare dorpsgenoten hebben bij hem in de schoolbanken gezeten en ieder van hen heeft zijn eigen herinneringen aan die tijd.

"Darpsproat"

Nadat "Darpsproat", ooit opgezet en bedacht door Nui Zevenbergen en volgeschreven door Reinout van den Born, een wat moeilijke start had, trok Henk van der Vlist zijn onuitputtelijke archief open en begon in "Darpsproat" over Garderen te schrijven. En niet alleen de redactie van "Darpsproat" maakte uitbundig gebruik van Henks archief, een ieder die wat over de plaatselijke geschiedenis wilde weten, belde Henk en hij zei nooit "nee". Ik herinner me nog vanuit dat begin dat ik met hem samenwerkte, dat hij glimlachend zei "Ik lijd aan een ziekte ... "garderitis" en raak daar nooit meer van af!"

Diverse boeken verschenen van zijn hand, zoals *Weet je nog Garderen*, geschreven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de

vereniging Plaatselijk Belang. Verder schreef Henk *School aan de Dorpsstraat* en *De molen "De Hoop"*. Tenslotte werkte hij ook intensief mee aan de verschijning van het boek *Darpsproat* dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van "Plaatselijk Belang" en het boek *Vuur en Vlam* dat geschreven werd ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer Garderen. Henk bemoeide zich met het schrijven van *Garderen, baken in het groen* en tenslotte schreef hij jarenlang in de Kerkbode van de Hervormde Kerk. In die stukjes was geen dominee, die ooit in Garderen had gestaan, veilig voor zijn speurend oog. Stad en

land reisde hij af om bijzonderheden uit archieven en menselijke geheugens op te duiken en vast te leggen.

Henk van der Vlist was een buitengewoon actief mens, zeer gezien in Garderen, bij iedereen waar hij aanklopte gingen de deuren graag voor hem open. Henk hield als geen ander van zijn dorp en de Garderenen mochten hem graag en allen missen hem ten zeerste. Dat zelfde geldt voor de redactie van "Darpsproat" en in het bijzonder voor mij. Ik heb met oneindig veel plezier met Henk samengewerkt en mis zijn trouwe inzet en zijn altijd aanwezige glimlach.

PvdB / DJV

WEERFOTO'S GEVRAAGD

We willen nog even terugkomen op het interview met weerman Reinout van den Born in het vorige nummer. U weet waarschijnlijk wel dat hij werkt voor Meteoconsult en dat bedrijf verzorgt ook de weersberichten voor TV Gelderland. Deze uitzendingen worden elke dag opgesierd met foto's van bijzondere weersituaties, zoals een fraaie zonsoudergang of verschrikkelijke stortbuien.

Wie iets beter kijkt, zal het opvallen dat de meeste van deze foto's zijn gemaakt in de Achterhoek en vaak ook nog door dezelfde mensen. Zonder af te willen dingen

op de kwaliteit van deze foto's zouden we willen zeggen: "Dat kan ook anders". We bedoelen dat er ook in onze omgeving indrukwekkende weerfoto's zijn te maken en dat er ook hier mensen rondlopen met fotografische talenten. Neem dus vaker uw camera mee als u in alle vroegte de hond gaat uitlaten of 's avonds een rondje gaat fietsen. Als u tevreden bent over het resultaat, mailt u het naar

gelderlandweer@weer.nl

en misschien is uw werk nog dezelfde of de volgende dag op het televisiescherm te bewonderen. DJV

